

PELLE SVANSLÖS

firar nyår



Åsa och Michael Rönn

Lovisa Lesse



Som du säkert vet så bor Pelle Svanslös hemma hos Birgitta och Olle och just den här dagen hade de något roligt att berätta.

– Vi ska fira nyår på ett slott, sa Birgitta. Och du ska få följa med.

– Det finns bara ett problem, sa Olle. Ingen kommer levande därifrån!

– Sluta skrämmas, skrattade Birgitta.

Olle lyfte upp Pelle ur hans korg.

– Det finns en gengångare på slottet, förstår du. En död gammal greve som spökar på nyårsafton, förklarade Olle.

– Äsch, sa Birgitta. Det finns inga spöken. Däremot ska vi bada och tävla och gå på nyårsfest.

Pelle hoppade ner på golvet och slickade tassens som katter gör när de funderar på något. Bada var det värsta han visste och ett spöke ville han verkligen inte träffa.

– Men det låter kul att tävla och gå på fest, sa Pelle.

Fast Birgitta och Olle hörde förstås bara ett jamande. Pelle sprang ut i hallen och satte sig vid ytterdörren. Nu ville han berätta för sina vänner om nyårsfesten på slottet där det spökar.



Pelle skyndade sig till Biffens Deli. Där brukade han och alla Uppsalas katter träffas. När han kom fram satte han sig bredvid Maja och Gullan vid deras bord.

– Vill ni testa min nyårs-smoothie? frågade Biffen och gav dem varsitt glas med sprakande tomtebloss.

– Fantastiskt god, sa Maja.

– Vad ska ni göra på nyårsafton? undrade Pelle.

Maja skulle vara hemma. Hon brukade titta på ett program på tv med en grevinna och en betjänt. Gullan visste inte riktigt vad hon skulle hitta på.

– Tänk om man blev bjuden på nyårsfest, sa hon med en suck.

– Ja, tänk om, sa Maja. Ha fina kläder och träffa roliga katter.

När Pelle berättade att han skulle fira nyår på ett slott fick Maja en idé.



– Kan inte vi få följa med? Jag har aldrig varit på ett slott förut, sa hon.

– Självklart, sa Pelle. Fast jag måste varna er.

Sen berättade Pelle för Maja och Gullan om spöket som Olle sagt fanns på slottet.

– Så Pelle är rädd för saker som inte finns, sa Måns som precis kom in genom dörren. Då är du väl rädd för din svans också?

Måns och Bill och Bull satte sig ner vid bordet bredvid de andra.

– Pelle är inte alls rädd, sa Maja. Men jag kan slå vad om att du inte vågar åka till ett spökslott, Måns.

– Jag slår vad om att Måns är rädd för spöket, sa Bill.

– Jag slår vad om att spöket är rädd för Måns, sa Bull.

– Och jag slår vad om att Bill och Bull håller snattran! fnyste Måns. Jag följer med, eftersom jag inte är rädd för någonting.



Nästa morgon samlades katterna utanför Pelles hus. Biffen hade stängt sin deli för att åka med till slottet och Fritz och Frida ville göra något spännande med sina ungar. Deras minsta unge Frallan visste vad han helst av allt ville.

– Träffa spöket! sa han.

– Du kan börja med att skaka tass med det där, sa Maja och pekade på Måns.

Måns såg verkligen ut som ett spöke. Han var inte bara ovanligt trött utan på ett uselt morgonhumör.

– Var är limousinen? fråste Måns. Pelle har väl ordnat något tjusigt att åka i?

– Där står den, svarade Pelle och pekade ut på gatan.

– Det är bara en gammal bil, sa Måns.

Pelle förklarade att det var familjens bil och att den nästan var helt ny. På taket satt en takbox och där hade Pelle räknat ut att alla katterna skulle få rum.

– Menar du att jag ska åka i en låda? fråste Måns.

Men han fick lov att göra som de andra. Katterna hoppade in i takboxen och till slut stod bara Pelle kvar på gatan. Olle lyfte in honom i baksätet på bilen.



I takboxen var det varmt och trångt och varje gång vägen svängde jamade Fritz och Fridas ungar.

– Vad är det som låter? undrade Birgittas och Olles pappa. Är det något fel på bilen?

Pelle som förstod att hans vänner höll på att bli upptäckta började jama han också.

– Det är bara Pelle, sa Birgitta. Han tycker visst inte om att åka bil.

– Vilken tur då att vi är framme, sa Birgittas och Olles mamma och svängde in genom ett par stora grindar.

Slottet var ståtligt med en pampig entré och runda torn. Förr i tiden bodde en gammal greve här, men nu var det ett hotell med salonger och mysiga sovrum.

