

BERÄTTELSE
FRÅN

Valleby



Den försvunna katten



Martin Widmark
Helena Willis

BONNIER
CARLSEN

The illustration shows two young boys sitting on a yellow wooden bench. The boy on the left is wearing a red long-sleeved shirt under a yellow vest and light blue pants. The boy on the right is wearing a green long-sleeved shirt under a blue vest and brown pants. Both are eating ice cream. In the background, there are colorful houses: a yellow one on the left and a pink one on the right with a window number '30'. There are also trees with autumn leaves at the top. A bicycle is partially visible on the left. The title 'Välkommen till Valleby' is written in large, bold, black letters in the center. Below the title is a paragraph of text. At the bottom, the names 'Eskil och Folke' are written on a red banner.

VÄLKOMMEN
TILL

Valleby

Den här boken utspelar sig i den lilla staden Valleby, där de flesta känner varandra. Här bor bröderna Folke och Eskil Bacon. De vill bli detektiver, och Lasse och Maja är deras idoler.

Eskil och Folke



Maja

Lasse

I den här berättelsen
träffar du:



Agata Kula



Lasse & Maja



Prinsessan



Karl- Filip



Ivy Roos



Jarmo




Kenta



Yvonne





Bröderna Bacon var på väg till parken bakom kyrkan. De skulle ha picknick med Lasse och Maja. Men Folke och Eskil kunde inte låta bli att stanna en stund utanför brandstationen.

– Tjenare grabbar, ropade Yvonne. Ska ni också bli brandmän när ni blir stora?

– Näe, svarade Folke. Vi ska bli detektiver.

– Som Lasse och Maja, sa Eskil.

– De är våra idoler, sa Folke.



BRANDSTATION

VALLEBY
BRANDFÖRSVAR

V
BF
10

V
BF



På en filt i parken väntade Lasse och Maja på dem.

– Vill ni ha saft och bulle? frågade Maja.
Det ville Folke och Eskil.

– Vem ska ha de där? undrade Eskil och pekade på paketen.


– De är till er, berättade Lasse.

– Till oss! ropade Folke och Eskil
i munnen på varandra.

– Öppna dem! sa Maja.







– Oj! sa Eskil som hann öppna sitt paket först. Ett förstoringsglas!

Eskil tittade genom förstoringsglasets på en myra som kröp bredvid filten.

– Vad stor den blir! skrattade han. Den har två antenner på huvudet!

– Alla detektiver måste ha ett förstoringsglas, sa Maja.

– Så att man inte missar några små, små detaljer, sa Lasse.





– Nämen! sa Folke när han öppnat sitt paket.
En kikare!

Folke la sig på rygg och kikade på en fisk-
måås som flög över Vallebys skola.

– Den har en fisk i näbben, sa han. Så nära
man kommer.

– En kikare är bra att ha när man spanar,
sa Lasse.

Plötsligt hörde de alla någon som ropade.

– Hallå! Hjälp mig!

