

# YUMI & TOMU

**RESAN TILL INTERVERSUM**



**YUMI & TOMU • GUSTAF LORD**  
**MARIA FRENSBORG**

**BONNIER  
CARLSEN**



## TJENAHEJ, TITTA HIT!

**R**ackarns bananer, vad fint att jag fick tag i dig! Alltså, jag menar, jag har ju inte fångat dig eller så. Men det är väldigt tur att just du har hittat den här boken, för jag tror att vi har hamnat i trubbel. Yumi och jag kan nog behöva lite hjälp.

Från början verkade det hela ganska oskyldigt. Yumi och jag var på väg tillbaka hem till vår kompis Jeff i Pandaihuset när vi upptäckte något som inte stod rätt till ...



## KAPITEL 1

# AVKODAREN

**Y**umi och Tomu tar en skön hundpromenad genom Stadsparken. Det är en frisk vårdag och Tomu har just hittat årets första maskros.

När de svänger av på grusvägen ner mot ån kommer två barn mot dem i rasande fart.

”Se upp i backen, annars får ni håll i nacken”, ropar den ena medan hon störtar förbi på sin sparkcykel.

”Moahaha, här kommer vi”, ropar den andra och stormar efter i lika hög fart.

Yumi och Tomu stannar till vid vägkanten.

”Såg du kepsarna?” säger Tomu.

Yumi nickar.

”Och hörde du killen? Han skrattade precis som ...”

”... som Spelmästaren!” fyller Yumi i och spärrar upp ögonen. ”Tomu, det är något som inte stämmer här.”

Yumi och Tomu spanar efter barnen som försvinner i ett moln av grus och damm, sedan fortsätter de sin promenad utmed ån.



En bit bort sitter en farbror och kastar brödkanter till en flock tjattrande fåglar. Han hälsar glatt när Yumi och Tomu närmar sig.

”Goddag på er, ungdomar!”

”Hallå”, svarar Yumi.

”Tjenare”, säger Tomu och nickar åt farbrorn. ”Rackarns schysst att du matar ankorna.”

”Inte ankor. *Gräsänder*. Men annars har du helt rätt, det är viktigt att vara snäll. Både mot djur och mot människor.” Den gamle mannen skrattar till. ”Haha, hörde ni vad jag just sa? *Det är viktigt att vara snäll ...* Nu lät jag ju precis som Spelmästaren!”

Yumi och Tomu byter en hastig blick.

”Spelmästaren?” upprepar Yumi. ”Han är väl inte särskilt snäll. Snarare tvärt om.”

”Oj, oj, ungdomar, hänger ni inte med? Den *nya* Spelmästaren är helt annorlunda. Det går att ändra sig, förstår ni!”



”Jaså minsann?” säger Yumi. ”Och vad gör den nya Spelmästaren som är så bra, då?”

”Allt man kan tänka sig!” svarar farbrorn och börjar räkna på fingrarna: ”Han har byggt en lekpark för övergivna katter, han har startat ett soppkök för hungriga sköldpaddor, han sjunger sånger för bäbisar med magknip, han tillverkar mjuka morotsskalare som inte gör ont på morötterna, och han har gjort ...”





”Stopp, det räcker!” avbryter Yumi. ”Det var ... ja, verkligen intressant att få veta. Då ska vi ...”

”... promenera vidare”, fortsätter Tomu. ”Adjöken, trevligt att råkas! Lycka till med ankorna!”

”*Gräsänderna*”, rättar farbrorn. ”Ja, hej då, ungdomar! Länge leve Spelmästaren!”

Det sista säger han medan han rättar till en svart vimpel på rullatorn.

”Förresten ...”, Yumi vänder sig om. ”En sak till, bara. Var ligger den här kattlekparken och det här soppköket någonstans?”

”Jaa, du ...”, Farbrorn kliar sig fundersamt på flinten. ”I Falköping, tror jag. Eller var det kanske i Fagersta. Nej, i Falun, var det väl?”

”I Fantasiköping, snarare”, säger Tomu när de har kommit utom hörhåll.

”Alltså, jag fattar faktiskt ingenting”, säger Yumi. ”Vad är det som händer?”





”Ingen aning”, svarar Tomu. ”Men Jeff kanske vet vad som är på gång. Kom, vi går hem och frågar honom.”

Innan Yumi och Tomu kan landa hemma i Pandaihögkvarteret måste de passera ”Biggans Tidningar och Tuggummi”. Som vanligt är den lilla kiosken tapetserad med dagens löpsedlar:





Yumi och Tomu störtar in genom dörren till Pandaihuset. Med andan i halsen berättar de för sin kompis Jeff vad som har hänt:

”Spelmästaren har blivit snäll ...”

”... eller kanske inte!”

”Och vi har kört för fort med kundvagn utanför en förskola och blivit häktade ...”

”... fast det har vi verkligen inte!”

När de har lugnat ner sig en aning lyckas de förklara för Jeff vad som har hänt.

”Okej, har jag förstått det hela rätt?” säger Jeff. ”Ni tror alltså att Spelmästaren bara låtsas vara snäll?”

”Exakt”, svarar Yumi och Tomu med en mun.



**YUMI & TOMU:  
RESAN TILL INTERVERSUM**

Text: Yumi & Tomu i samarbete med Maria Frensborg 2023

Bild: Gustaf Lord 2023

Redaktör: Sara Hedenberg

Formgivning: Caroline Linhult

Utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm 2023

Tryckt i Lettland av Livonia Print 2023

ISBN: 978-91-7977-973-3



[www.bonniercarlsen.se](http://www.bonniercarlsen.se)

