



FALLET MED DEN
**RYSLIGA
SKUGGAN**



KRISTINA OHLSSON • MOA WALLIN

BONNIER
CARLSEN

Dimdalen

KRÅKBERGET

TORGET





GULA SLOTTET

SKOLAN

ROSA HUSET

RESTAURANG
KOPPARGRYTAN

VÄLKOMMEN TILL SPÖKBYRÅN!

Hit kommer människor som råkat ut för spöken och vill få dem att sluta spöka. Spökbyrån har sitt högkvarter i Gula slottet som ligger i Dimdalen. På Spökbyrån finns Elsa och Kalle som vet det mesta om spöken och spökerier. De bor på Gula slottet tillsammans med farfar Nikodemus. Han är Dimdalens spökmästare och har lärt Elsa och Kalle allt han kan.





DET HÄR ÄR
SPÖKBYRÅN



ELSA



KALLE



**FARFAR
NIKODEMUS**

I DEN HÄR BOKEN TRÄFFAR DU ÄVEN:



**FRANS
FRANSSON**



**VAKTMÄSTARE
ALFONS**



CINDY



**BIRGITTA
BELLMAN**



**FÄNGELSE
DIREKTÖR
DENISE**





1

KAN NI HJÄLPA MIG?

– HALLÅ! ÄR DET någon hemma? Ni måste hjälpa mig! Snälla!

Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten.

Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på Spökbyråns högkvarter hela dagen och städat.

Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat.

Det bultar igen på slottets port.



Elsa kikar ut genom
fönstret.

Nere vid porten står
en man i mörk rock och
grön kostym. På huvudet
har han en svart hatt.
Mannen ser väldigt ledsen
ut. Och nu ropar han igen.

–Är ingen hemma? Kan
ingen hjälpa mig?

Elsa och Kalle skyndar sig
nerför trappan i tornet.

Plötsligt hörs hög musik.

Det är farfar Nikodemus
som spelar sina gamla skivor med
Elvis och ABBA.

– Farfar! vrålar Elsa. Sänk ljudet!

Men farfar hör förstås inte. Elsa springer
iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i
biblioteket. Han dansar och läser samtidigt.

– Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av
musiken.

Så fort det blir tyst skjuter hon och Kalle upp



slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig.

Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn.

– God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på Spökbyrån.

– Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in! Frans kliver på. Han fryser så att han darrar.

– Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där.



Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen.

– Tusen tack, säger han.

– Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med?

Han är otroligt nyfiken.

Och det är Elsa också.

– Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sådant oväsen. Jämt.



Han ser ledsen ut. Och rädd.
–Var då någonstans? frågar Elsa.
–I min lägenhet, säger Frans.
Jag får aldrig sova ordentligt. Det
är nya ljud hela tiden.



SPÖKBYRÅN:
FALLET MED DEN RYSLIGA SKUGGAN

© Text: Kristina Ohlsson 2021

© Bild: Moa Wallin 2021

En originalproduktion från Bonnier Carlsen bokförlag

Grafisk form: Caroline Linhult

Repro: Henrik Wallén, Bonnierförlagen

Tryckt i Lettland av Livonia Print, 2021

ISBN 978-91-7975-794-6



www.bonniercarlsen.se

