

SUPER-CHARLIE

& MORMORSMYSTERIET

Camilla Läckberg
Millis Sarri



BONNIER
CARLSEN



I en alldeles vanlig stad, i en alldeles vanlig trädgård njöt en ganska ovanlig familj av sommaren. De väntade på pappan, som hade lovat att komma med en spännande överraskning. Vad kunde det vara?



”Vi åker på semester imorgon. Vi ska campa!” ropade pappan glatt.

Han log brett, men det gjorde inte de andra. Camping var nog inte riktigt vad de hade tänkt sig. Det var bara Charlie som tyckte det lät spännande.





”Jag kan verkligen behöva lite semester”, sa Charlie medan han försökte packa allt han ville ha med på resan.

”Får jag föreslå att du då också tar semester från det här med att träna på röntgensynen?” sa mormor.

”Jag förstår inte vad du pratar om”, mumlade Charlie.

Charlie var ingen vanlig bebis. Han hade superkrafter, och det var bara mormor som visste om det. Men han hade inte riktigt lärt sig använda alla sina krafter än. Till exempel var det lite knepigt att se rakt igenom saker med röntgensyn, och Charlie övade flitigt.





Nästa dag for de iväg. Husbilen var full med grejer och en sur familj. Bara Charlie var nöjd. Och pappan, förstås.

Det var mitt i natten när de kom fram till campingen.

”Det är tur att parkering är min starka sida. Jag är en naturbegåvning, kan man säga”, tänkte pappan belåtet när han backade den stora bilen på plats i mörkret.



”Kära nån”, sa mormor när hon klev ur bilen tidigt nästa morgon.

”Det här var lite ...
annorlunda.”

Barnen bara gapade.

”Flytta genast husbilen”, sa mamman surt.

Men ingenting kunde få pappan på dåligt humör.

”Så där ja!” sa han när han parkerat om. ”Nu ska vi njuta av allt härligt som campingen har att erbjuda.”



Storebror och farfar bestämde sig för att gå och fiska, och Charlie fick följa med. Men det var väldigt vad man fick vänta länge innan nån fisk kom simmande. Charlie bestämde sig för att använda röntgensyn och kolla om gammalgäddan var på väg mot kroken. Precis då nappade det!

Tyvärr hade Charlie fortfarande inte fått kläm på röntgensynen, så istället för att titta på fisken råkade han grilla den med sin blick. Det luktade fiskpinnar över hela sjön.





Äntligen verkade den riktiga semesterkänslan ha infunnit sig. Alla pysslade med sitt, och mormor småpratade lite med farbror Rolf som hade platsen bredvid familjen.

När kvällen kom tog pappan fram grillen. Han var en riktig mästare på att grilla, tyckte han själv. Men det gick inget vidare.

”Var är mormor?” frågade mamman och såg sig omkring.

”Hon har säkert bara gått en sväng”, sa pappan och krånglade med tändstickorna för att få fyr på den lilla engångsgrillen.



När pappan försökte tända för femtioelfte gången tröttnade Charlie. Han var alldeles för hungrig för att stå och titta på det här spektaklet.

”Jag kanske inte är så bra på att se igenom saker”, tänkte han, ”men fjutta eld på dem, det kan jag.” Snabbt fokuserade han blicken och ... Pang!



Det gick kanske lite för bra.



Morgonen därpå väckte storasyster hela familjen.

”Mormor är borta! Hon verkar inte ens ha sovit i sin säng i natt”, ropade hon.

”Men jisses, vart kan hon ha tagit vägen?” sa mamman oroligt. ”Vi får hjälpas åt att leta rätt på henne.”





”Titta vad jag hittade! Mormor har blivit kidnappad!”

Storebror viftade upphetsat med ett av storsysters pappersflygplan.
Det stod ”HJÄLP MORMOR” på det.

”Herregud, vad kan ha hänt?” flämtade mamman förskräckt.







HATT-DANS

Det skulle vara mycket lättare att spana från ovan, tänkte Charlie. Alla var upptagna med att leta, och han kunde nog våga sig på en flygtur utan att nån märkte det. Ingen i familjen visste om att han kunde flyga. Bara mormor. Och nu var hon borta! Charlie kände att det kom tårar i ögonen. Han måste hitta henne.





Familjen rusade omkring på campingen och letade förtvivlat. Alla hjälpte till. Eller försökte i alla fall. Tyvärr klantade de till det under tiden. Pappan fastnade under hoppborgen, och mamman överföll en stackars dam som hon trodde hade stulit mormors stickning.

