



SAMLADE HJÄRTE SAGOR

© TEXT Respektive författare 2020

© BILD Respektive tecknare 2020

OMSLAGSBILD Emma Göthner

FORMGIVARE Alexis Holmqvist

REPRO Italgraf Media AB, Stockholm

UTGIVEN AV Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm

TRYCKT AV Baltoprint, Litauen 2020

ISBN 978-91-797-5462-4

www.bonniercarlsen.se



SAMLADE HJÄRTE SAGOR



BONNIER
CARLSEN

The page is decorated with several pink hearts and green leaves scattered around the text. There are two hearts and one leaf at the top, two hearts and one leaf on the left side, two hearts and one leaf on the right side, and three hearts and one leaf at the bottom.

INNEHÅLL

JULIA GILLAR DJUR	8
ETT KÄRLEKSREBREV	16
PELLE SVANSLÖS	18
KRAMKULL	34
MORMORS SKATT	36
SAGASAGOR: SAGA OCH SVERRJR	42
KNUTEN	56
BUS OCH FRÖ PÅ VARSIN Ö	58
BEBBE PUSSAR	84
BOJAN KÖR AMBULANS	90
EN STJÄRNA VID NAMN AJAX	96
HÄSTENS HJÄRTA	112
JAG ÄLSKAR MANNE	114
MUMINTROLLEN OCH DRAGEN	116



EVA ERIKSSON
LISA MORONI

JULIA

Julia gillar djur.
Stora och små.
Hon vill klappa och
krama dem allihop!



Katten är lätt att klappa.
Åh, den har så mjuk päls!

Grisen är inte så mjuk, men den
vill bli klappad ändå.

Soda tycker om att bli
klappad på magen.





Slickiga kalven vill bara suga på Julias finger. Han tror att det är en napp.



Mums, mums!

Hästar är svåra att krama för de är jättestora. Men Julia kan i alla fall klappa mulen. Den är så len!

Ibland vill djuren inte bli klappade.



Då hjälper det inte att Julia springer efter och ropar. Lammet blir bara rädd ...



Men om Julia sitter tyst och stilla ...



... och väntar ...



... och väntar ...
kan det hända ...





... och springer sin väg
långt, långt bort.



Lammet ...

... att lammet ändrar sig. Och kommer tillbaka med
sin mamma och moster och faster och alla kusinerna.



Och kanske, kanske får
Julia klappa det då.



Småkryp

Skalbagge



Spindel



Fjäril



Gråslugga



Vissa djur går inte att klappa eller krama för de är för små. De går bara sönder och då är det jättesynd om dem.

Nyckelpiga



Larv



Myra



Gräshoppa



Men Julia tycker så mycket om dem ändå. Nyckelpigan får krypa på hennes arm. När den har klättrat längst upp på fingret flyger den iväg. Hej då, Pigan!



Getingar ska man akta sig för, de kan stickas! Det gör jätteont.



En del myror kan också göra ont.





Ibland får småkrypen hälsa på i Julias burk. Julia vill att de ska bo där hela tiden. Men småkrypen tycker bara att det är roligt en liten stund. Åh, vad glada de blir när de får komma ut igen!

Snigelhus är spännande, tycker Julia. Om hon är riktigt stilla kryper snigeln ut och tittar på henne med sina pyttesmå ögon.



Djurbarn

Djurungar är det gulligaste som finns, tycker Julia.
Hon vill ha ett föl, ett lamm, en griskuling, två
hundvalpar, tre kattungar, fem kaninungar och
många många kycklingar och ankungar.





Tänk att den lilla larven också är en djurunge.
Ett fjärilsbarn! Först var den ett ägg och sen
blev den en larv. När den har vuxit färdigt blir
den en fjäril precis som sin mamma och pappa.

Fågelungarna har också varit ägg.
De liknar inte heller sina föräldrar så
mycket, innan fjädrarna har vuxit ut.



Grod barnen ser också annorlunda ut i början.



Fiskarna lägger
också ägg.

Grod ägg

ETT KÄRLEKSBRÄV

LISEN ADBÅGE



På en lapp
med glitter på
Ritar jag
så du förstår
Stjärna pussmun
rosbukett
blomma glass
och prisrosett
Sist av allt
står namnet mitt
Plus ett hjärta
Sedan ditt.







PELLE SVANSLÖS SKOLA

DILEMMASAGOR

Katten från Knivsta & Fest för sju

MARIA FRENSBORG & INGRID FLYGARE

FRITT EFTER GÖSTA KNUTSSONS BERÄTTELSE



Gullan



Biffen



Bill & Bull



Maja



Måns



Gammel-Maja



Fritz & Frida

Fridolfina, Fridolf, Friskus, Frallan, Fridolin

Katten från Knivsta

Från Stadsparken hördes glada rop och skratt. Pelle, Maja och Gullan spelade fotboll med Måns, Bill och Bull. Gullan dribblade fram mot målet och sköt. Pang, vilket skott! Bollen flög över linjen och målvakten Bull hade inte en chans att fånga den.



– Ett–noll till oss, ropade Maja och gav Gullan en kram.

Snyggt mål, Gullan!

– Tack, sa Gullan. Men kan vi ta en paus nu?

Jag behöver dricka vatten!

Det var en varm dag och solen stod högt på himlen.

Alla katterna slog sig ner i gräset för att pusta ut.

Måns tog en stor klunk ur sin vattenflaska.

– Egentligen gills inte det där målet, muttrade han.

Det var stopp i matchen, för jag behövde knyta mina shorts.





– Vad du pratar strunt! sa Maja. Du är bara rädd för att förlora. Alla såg att Gullan gjorde ett fint mål ... Vem är det där, förresten?

Pelle sträckte på nacken. På andra sidan fotbollsplanen satt en katt som han inte kände igen.

– Jag vet inte, sa Pelle. Det kanske är någon som är ny i stan?



– Henne har jag sett förut, sa Måns. Den där konstiga hundtröjan känner jag igen. Jag tror att hon kommer från Knivsta.

– Knivsta låter farligt, sa Bill.

– Det låter knivigt, sa Bull.

– Och titta vad hon ser arg ut, sa Måns. Bäst att vi aktar oss. Jag har hört att det bor många arga katter i Knivsta.

– Hon verkar i alla fall inte så intresserad av fotboll, sa Maja. Kom nu, så fortsätter vi matchen.



Katterna gick tillbaka till planen och efter en liten stund lyckades Måns skjuta mål på Pelle. Nu hade båda lagen ett poäng var. Alla kämpade hårt för att vinna, men just som Gullan fick ett bra läge snubblade hon över en grästuva.

– Aj, skrek hon och landade pladask på gräsmattan.

Pelle och Maja skyndade sig fram.

– Hur gick det, frågade Pelle och drog upp Gullan från marken. Gör det ont?

Gullan vickade lite försiktigt på benet.

– Ganska. Det känns som att tassan är stukad.



Pelle och Maja hjälpte Gullan att ta sig till filten.

Under tiden sneglade Pelle bort mot den nya katten som fortfarande satt kvar på bänken. Kanske ville hon vara med? Det skulle ju vara fint med en extra spelare nu när Gullan hade gjort sig illa.

Men hon såg faktiskt ganska arg ut ... Och så hade hon den där hundtröjan. Hur kunde en katt vilja ha på sig en tröja med en hund på? Hon skulle säkert fräsa åt Pelle om han började prata med henne. Och så kom hon ju från Knivsta ...



VAD SKA JAG GÖRA?

Ska jag fråga den nya katten om hon vill vara med och spela fotboll?
Eller borde jag låta bli?

Å ena sidan:

Måns sa att det bor många arga katter i Knivsta. Och hon ser verkligen arg ut! Om jag frågar henne kanske hon fräser åt mig, eller rivs?

En katt med så konstig hundtröja passar nog inte in i vårt gäng.

Tänk om hon vill vara ifred och blir irriterad om jag stör henne?
Hon gillar säkert inte ens fotboll ...

Å andra sidan:

Den där katten känner säkert inte så många här i Uppsala. Hon kanske behöver nya vänner?

Tänk om hon gillar fotboll jättemycket, men inte har någon att spela med?
Kanske blir hon bara glad om någon pratar med henne?

Det brukar väl inte stämma när någon säger att alla katter från ett visst ställe är likadana?



VAD TROR DU ATT PELLE GÖR?
VAD SKULLE DU HA GJORT?
BLÄDDRA VIDARE SÅ FÅR
DU SE VAD SOM HÄNDER.

