

# DILLSTA- LIGAN

POOLKUPPEN



JENS & HEDDA  
LAPIDUS

GUSTAF LORD

BONNIER  
CARLSEN

# Välkommen till DILLSTA

Idrottsläraren  
Patrick



Zashas pappa  
Alex



Bollan



Jonathan



Rick  
Flottén



Kriminalvårdaren  
Diana



Zasha  
"Z"





Oscar

Jonathans  
mamma  
Emma

Murphy  
Sundström  
= Surström

Polisen  
Ali Svensson

Sture

Bilmekanikern

Fikon

*Läs också*



DILLSTALIGAN  
POOLKUPPEN

© Text Jens och Hedda Lapidus 2021

© Bild Gustaf Lord 2021

Formgivning Caroline Linhult

Författarporträtt av Fotograf Stefan Tell

En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm

Tryckt av Interak Printing House, Polen 2021

ISBN 978-91-7975-409-9



[www.bonniercarlsen.se](http://www.bonniercarlsen.se)



# 1

## TRILLSTEGEN

Det finns ett ställe som heter Dillsta som nästan ingen känner till. I Dillsta bor Jonathan. Han älskar att sitta inne och kolla på filmer och uppfinna saker. Jonathans mamma tycker att han måste aktivera sig. Med det menar hon att han borde hitta på saker utomhus och umgås mer med andra barn. Men de flesta i skolan tycker att Jonathan och hans uppfinningar är töntiga. Dessutom kan han inte komma på något spännande att göra utomhus. Jonathan längtar efter att få använda sina uppfinningar på riktigt.

Det får han också, tillsammans med Zasha, som ibland kallas för bara Z. De har nämligen ett tjuvgäng ihop som de kallar Dillstaligan. Det finns en tredje medlem i gänget också. Bollan heter hon. Bollan har inte alltid varit med i Dillstaligan. Först

trodde Jonathan och Z att hon var en dum typ. Men de hade fel. Enligt Zasha var det konstigt, eftersom en Z aldrig har fel.

På rasterna brukar Jonathan, Zasha och Bollan gå iväg till skogen bredvid fotbollsplanen. Där har de byggt en koja av gamla plankor som Zasha säger sig ha lånat på en byggarbetsplats. Jonathan kände inte till att man kan låna plankor från byggarbetsplatser, men Z säger att det vet väl alla att man kan. På kojans har Dillstaligan satt upp en flagga som föreställer bokstaven D med två korslagda benknotor under. Stegen knakar när Bollan klättrar upp. ”Den här kojans är ofantligt intelligent”, säger hon.

Då ser de en person komma gående med några andra klasskamrater i följe. De har megaliten lust att snacka med just den där personen. För det är Rick Flottén. Rick är väldigt rik och väldigt flott, det säger han själv i alla fall. Dessutom är Rick van vid att många vill vara hans kompisar – fast det vill varken Jonathan, Zasha eller Bollan. Rick är faktiskt ofta en osnäll typ.





”Kom ner från ert sjaskiga kråkbo”, ropar Rick nerifrån marken. Hans kompisar skrattar högt.

”Varför ska vi göra det?” undrar Z.

”För att jag säger så.”

”Och varför ska vi göra som du säger?”

Rick slänger en kotte mot kojan. ”För att jag är rik. Och när man har mycket pengar får man bestämma. Så är det här i världen.”

Zasha fnyser. ”Men när man har bajs i brallan får man inte bestämma nånting.”

”Tyst!” fräser Rick. ”Min pappa säger att din pappa sitter i fängelse.”

Z rycker till, men ropar:

”Fast han är oskyldigt dömd. Min pappa har inte gjort nåt brott.”

Jonathan ser att Z för ovanlighetens skull är lite blöt i ena ögat. Han vet att Zashas pappa sitter i fängelse, men de pratar sällan om det.

”Det är klart att han inte är oskyldig”, brölar Rick. ”Han är en fattig tjuv.”

Ricks kompisar skrattar så högt att det skär i öronen.

”Kom upp hit och berätta vad det är han har gjort då”, ropar Z, och nu ser Jonathan ett flin breda ut sig i Zashas ansikte.



Rick sätter foten på den nedersta pinnen på stegen, och då förstår Jonathan precis varför Z flinar. Det är nämligen så att Jonathan har byggt stegen på ett speciellt sätt.

Rick sätter foten på den andra pinnen och sedan den tredje.

En av pinnarna är bara fejk. Den ser helt vanlig ut, fast egentligen är den gjord av toapappersrullar som Jonathan har tejpat ihop och målat.

Rick sätter foten på den fjärde pinnen.

Den som sätter foten på en toapappersrulle trillar rätt igenom. Z kallar stegen för *trillstegen*.

Och så kliver Rick på det femte steget.

BRAK!



Rick trampar rakt igenom och trillar ner på marken. Men han ställer sig upp direkt ... ilsken som en kinesisk bålgeting.

”Ni är riktiga töntar”, skriker han och går därifrån med långa kliv. Hans kompisar följer efter som en svans.



# 2

## NYA IDROTTSLÄRAREN

Z, Jonathan och Bollan suckar på vägen till idrottssalen. ”Jag brukade verkligen gilla idrottslektionerna, men med den nya läraren är allt bara skit”, tycker Jonathan.

Z går jättelångsamt. ”Förut var jag en av världens sju bästa på idrott, men nu har jag stukat rumpan på massor av ställen. Och när man har det är det världsfarligt att ha idrott, för man kan få lung- och hjärtfel.”

”Kan man?” Jonathan ser förvånad ut.

”Absolut, rumpan finns ju till för att lungor och hjärtan inte ska hoppa till i onödan.”

”Säg det till den nya läraren då.”

”Det ska jag göra också.”

”Snälla, var med på lektionen”, säger Bollan. ”Allt blir roligare när du är med, Z.”