

# KEDJEBREVET

Petrus Dahlin • Johanna Kristiansson



**LÄS PÅ EGEN RISK!**

**BONNIER  
CARLSEN**

Sixten sover dåligt och nästa dag  
är han sen till skolan.

Det piper till i telefonen. Han blir iskall.

Men det är bara ett sms från mamma.

Hon påminner honom om att han  
kommer vara ensam ett par timmar  
efter skolan idag.



Men så ser han att han fått ett till meddelande, klockan fem på natten ...

Sixtens hjärta håller på att stanna när han läser.





Numret är okänt.

Sixten kan knappt stå på benen.  
Han håller på att svimma och  
kan inte andas.

Till slut skyndar han sig till skolan.

För allt är ju bara ett påhitt.

– Förlåt att jag kommer försent, säger

Sixten när han rusar in i klassrummet.

Läraren suckar.

– Sena Sixten, skrattar Melissa elakt.





Sixten kan inte koncentrera sig.

– Hur mycket är 48 timmar?  
viskar han.

– Två dygn, svarar Amir.  
Två dagar och två nätter.

Skräcken sprider sig i Sixten.  
Det är ju tidigt på fredag morgon.



Det blir rast.

– Amir, har du fått ett kedjebrev någon gång? frågar Sixten.

Amir skrattar och berättar för de andra att Sixten är rädd för något som inte finns. De andra skrattar också åt honom.





På lunchrasten sprids en massa rykten.

En flicka säger att om man inte skickar kedjebrevet vidare kommer en gubbe med yxa när man sover. En annan har hört att man bara försvinner.





Sixten mår pyton men vågar inte berätta för någon om sms:et. Han känner sig som en tom zombie.

Till slut säger han till läraren att han känner sig sjuk. Sen går han hem.

Vilka ska Sixten skicka kedjebrevet till?  
Det är ju jättetaskigt att skicka det  
till någon man tycker om.

Fast det är taskigt att skicka det  
till någon man inte gillar också.

Han vill bara strunta i det.  
Men då kommer han själv dö ...



KAROLINA ANDERS  
HAKIM DIEGO VILLE  
JIMMY ASHRAF ZOE HEDDA  
LOVI ALVARO LUCA  
AMIR FRANS  
ESTER

