



# Saga- SAGOR

Branden



Josefine Sundström  
Emma Göthner

BONNIER  
CARLSEN





Aa Bb Cc



Dd Ee Ff



Gg Hh Ii



Jj Kk Ll



Mm Nn Oo

Pp



Qq



Rr



Ss



Tt



Uu



Vv



Ww

Xx



Yy



Zz



Ää



Ää



Öö



## LÄS TILLSAMMANS!



Den här boken kan ni läsa högt tillsammans.

De små bokstäverna passar den som är vuxen eller någon annan som är läsvan. Några meningar är skrivna med **STORA BOKSTÄVER** som den som just lärt sig läsa kan försöka att läsa själv.

Ni får alltså hjälpas åt och turas om i läsningen.



Lycka till!





SAMIR



SAGA

Det här är Saga och Samir. De är grannar och bästa vänner.

I den här boken får du följa med när Saga och Samir möts en sommardag på stranden. Då händer något som både är spännande och lite läskigt.

**NU BÖRJAR VI ...**



Solen lyser som en gul lampa över badstranden.

**DET ÄR VART.**

Många vill sola och bada i dag.

Saga och Sagas mamma lägger ut sina handdukar i sanden. Saga svettas och längtar efter att svalka sig. Hon vill bada nu!





Mamma har inte alls lika bråttom.  
–Tänk så härligt det ska bli med en  
lugn och skön dag, säger hon och ler.  
Därefter tar mamma fram en flaska med  
solkräm och smörjer in sina ben.

**SEDAN NÄSAN.**

Och sist armarna.





När mamma är klar  
börjar hon smörja in  
Saga. Noga och  
långsamt kladdar hon  
ut solkräm.

Det är geggigt och  
jobbigt.

– Kom, nu går vi till  
vattnet, säger Saga när

mamma smort färdigt.

–Vänta, svarar mamma. **VI SOLAR  
LITE FÖRST.** Vi måste ändå låta  
solkrämen gå in i huden.

Mamma fäller ned sina solglasögon  
och plockar fram en bok ur väskan.

Saga lägger sig på handduken.

Efter en stund på mage och en stund  
på rygg har Saga solat färdigt.

Hon knackar lite på mammas  
varma rygg:

– **KOM, NU BADAR VI!**

– Snart, mumlar mamma.

Saga sätter sig upp på handduken.

– Jag vill bada nu! säger hon bestämt.

– Du kan väl bada själv en stund, så  
sitter jag här och tittar på,  
svarar mamma.

Då upptäcker Saga  
någon hon känner.  
Bland alla människor  
på stranden ser hon  
en kompis.

**SAGA SER SAMIR.**

Saga och Samir  
springer ut i vattnet.



– Oiii, ropar Saga. Vattnet är iskallt!  
Samir verkar tycka att temperaturen  
är lagom. Utan att tveka doppar han sig.

– Haha, skrattar han medan han  
flaxar med armarna och tusen droppar  
regnar över Saga.

– Hjälp, tjuter hon. **JAG BLIR BLÖT!**



– Det är meningen, tjoar Samir. Man ska inte vara torr när man badar.

Han ler lekfullt och plaskar lite till.

Saga och Samir leker att de är delfiner. **DELFINER SOM BUSAR.**

En lång stund leker de innan de går upp och torkar sig i solen.



–Vill ni ha melon? undrar Samirs mamma och öppnar en burk med vattenmelon.

### **SAGA ÄLSKAR MELON.**

Men just som hon ska ta en bit råkar Samirs lillasyster Joline stöta till burken.

Vips hamnar all frukt i sanden.



Samirs mamma plockar upp melonbitarna och försöker borsta bort sanden, men den sitter fast i fruktköttet.



Då tar hon fram två sedlar ur väskan.

– Ta en promenad till kiosken och köp något gott istället, säger hon. Jag stannar här och ger Joline banan. Visst klarar ni av att handla själva?

– Klart vi gör, säger Samir.

Saga tvekar. Hon sneglar bort mot mammas handduk. Mamma ser ut att ha somnat.

**SAGA FUNDERAR.** Hon har aldrig handlat utan en vuxen förut. Men eftersom Samir sagt att han klarar av att handla själv, tänker hon att hon också gör det.



Vid kiosken är det många människor.

## **SAGA OCH SAMIR STÅR I KÖ.**

Saga känner sig blyg bland alla främlingar. Hon ställer sig på tå vid kiosken och kikar in genom fönstret. Med näsan mot glaset ser Saga hur farbrorn som jobbar i kiosken steker korv, häller upp kaffe och plockar upp glass ur frysen samtidigt som han tar betalt av de som handlar.







I kiosken finns det mycket att handla.

Tidning



BOLL



SAFT

SENAP



Ketchup



KAFFE



KORV MED BRÖD



SMÅGODIS

KAKA



BANAN



TE



PLÅSTER



SOLKRÄM



GLASS

Då känner Saga att det luktar konstigt. **DET LUKTAR BRÄNT.** Som den gången pappa råkade lämna ett bröd för länge i brödrosten. Fast nu är lukten värre. Det sticker och svider i näsan.

Saga vänder sig om för att se om det är någon som röker. Då ser hon att det ryker från en container som står bakom kiosken. Det kommer svart rök från öppningen. Saga blir orolig och ser sig omkring. Kioskfarbrorn verkar inte se röken. Ingen annan heller.

–Titta, säger Saga och rycker i Samirs arm.

–Var då? undrar Samir.

– **SE DÄR!**

Saga pekar mot den svarta röken som snabbt väller fram.