

Martin Widmark & Pelle Forshed

En helt  
vanlig semester  
med  
familien  
JANSSON



BONNIER  
CARLSEN

Kära läsare! Låt oss presentera ...



### PAPPA JANSSON

Jobbar på bank.  
Gillar att meka med  
sin gräsklippare men  
inte slipsar som kliar.

### MAMMA JANSSON

Är mäklare. Säljer hus  
och lägenheter. Tycker  
om att titta på tv. Kan  
bli kissnödig på bussen.

## ... familjen JANSSON!

En ganska vanlig familj, tänker du kanske.  
Men vänta du bara ...



**ALVIN JANSSON**  
Nio år. Går i trean. Ska ha matteprov i veckan.



**KAJSA JANSSON**  
Sex år. Går på sexårs.  
Tränar just nu på att rita bokstäver.



**GENERALEN**  
Pappa Janssons farfar.  
En man med stenhårda principer som ser fiender överallt. Gillar korbv och räksallad.

# EN ÖVERRASKNING

Pappa Janssons gräsklippare står blänkande och fin på gräsmattan. Motorn är fortfarande varm.

I hängmattan ligger mammas solhatt och en sönderbläddrad IKEA-katalog.





Solen står högt på himlen och fönstret i köket till familjen Janssons hus är öppet. Det doftar gott av nyklippt gräs. Gråsparvarna tjattrar i buskarna.

Om man står i köket och lutar sig ut en aning och tittar lite snett till höger, ser man att några har börjat bära ut väskor och packning. Det är grannarna, familjen Yolmaz. En humla kommer brummande och landar på fönsterblecket. Allt är lugnt och stilla.

En liten stund till.

Hela familjen Jansson sitter samlade vid bordet. Kajsa och Alvin har ropat på mamma och pappa som kommit in i köket och satt sig vid bordet.

Pappa är lite sur för att han har varit tvungen att stänga av sin gräsklippare en stund.

Kajsa har lagt fram en karta som mamma försöker veckla upp.

- Men! stönar hon. Varför måste de vika ihop dem så svårt? Tänker de inte på att det finns vuxna som faktiskt har svårt att vika upp kartor?

- Ge hit, säger pappa och snappar åt sig kartan mitt framför näsan på mamma.

- Va göru? tjuter mamma och kastar sig över köksbordet för att ta tillbaka kartan.

Pappa håller då kartan över huvudet så att mamma inte når den.

- Säg åt han! vrålar mamma.

Kajsa tittar strängt på sina föräldrar.

- Ge tillbaka kartan, pappa! säger hon bestämt.

Pappa stönar och kastar tillbaka kartan över bordet.

- Ta den då! Den var ändå inget bra.



Mamma tittar argt på pappa. Hon ser ut att fundera på om hon ska börja slåss eller låtsasgråta.

- Nu tar vi det lugnt, säger Alvin förmanande. På semestern ska man vila och inte bråka.

Det är nämligen så att Alvin och Kajsa har sommarlov, och både mamma och pappa har börjat sin semester.



En hel vecka har de haft lata morgnar och sluppit gå till jobbet. Pappa har kört gräsklipparen varje dag och mamma har tittat på tv sent på kvällarna och legat i hängmattan på dagarna. Alvin och Kajsa har njutit av att allt har fungerat utan bråk och tjafs.

Hunden Truls kommer in i köket. Först tassar han bort till Generalen som ligger vid elementet och sover. Generalen är pappas farfar och nu snarkar han så att mustascherna vibrerar.

Truls luktar på honom och slickar bort något som Generalen har i mungipan, antagligen lite räksallad. Pappa Janssons farfar älskar nämligen korv med räksallad.





Generalen fnissar nu bakom slutna ögonlock:

- Inga kyssar i armén. Det kan bli krigsrätt för sånt!

Truls ser sig omkring och både mamma och pappa lockar då på honom.

- Kom då, säger mamma.

- Nä, kom till mig, säger pappa.

Truls bjäffsar runt en stund och hoppar till slut upp i pappas knä. Pappa flinar mot mamma och räcker ut tungan.

- Han gillar mig bäst, retas han.

- Det är bara för att du jämt ger honom mat vid matbordet – trots att vi inte får.

- Gör jajunte! försvarar sig pappa.

- Gör uju!

- Tyst nu, säger Kajsa och breder ut kartan över matbordet. Nu är det nämligen så här, säger hon och blinkar i smyg till sin storebror, att Alvin och jag har planerat en liten överraskning åt er.

- Ja! skriker pappa så högt att Truls förskräckt hoppar ner från hans knä och försvinner ut från köket.

Generalen sätter sig upp och blinkar mot de andra i köket.

- Någon jublade, säger han. Har vi segrat?
- Äsch, fortsätt att sova, säger mamma till Generalen. Sedan tittar hon argt på sin man.
- Du skrämde Truls, säger hon.

Men pappa Jansson lyssnar inte på sin fru. Han tittar istället ivrigt på Kajsa och Alvin.

- En överraskning? Ska vi få en swimmingpool? Med trampolin! Eller hur?

Kajsa och Alvin skakar leende på huvudet och nu blir mamma också ivrig.

- En större tv! tjuter hon. Visst? En tvåtusentummare? Återigen skakar Kajsa och Alvin på huvudet.

- Nu vet jag, säger pappa och lutar sig fram över bordet.

- Vad vet du? frågar Alvin leende.

- En popcornmaskin! skriker pappa och reser sig så häftigt så att stolen välter omkull.

Sedan dansar han runt en stund i köket med armarna över huvudet.

- Jaaaa! Vi ska få en popcornmaskin!

- Nej, det ska ni inte, säger Kajsa.



Pappa avbryter sin dans. Nu står han mitt på golvet. Axlarna sjunker ner och han tittar oförstående på Kajsa och Alvin. Tårar tränger fram i hans ögon.

- Men ni sa ju ..., snyftar han med skälvande underläpp. Ni sa ju ... att vi skulle få en överraskning.

- Mmmm, svarar Alvin lugnt.

- Men om det inte är en swimmingpool och inte en popcornmaskin ...

- ... och inte en tv, fyller mamma dystert i.

- Då finns det ju inga överraskningar kvar! avslutar pappa och sjunker ner på sin stol igen. Livet är förstört! Hur kunde ni lura oss så här?

Pappa lägger huvudet på armarna och låtsasgråter.



- Den *här* överraskningen, säger Alvin uppmunt-  
rande och klappar pappa på axeln, är mycket bättre än  
både tv och popcornmaskin. Eller hur Kajsa?

Kajsa nickar intygande, men mamma och pappa  
skakar på huvudet. Ingen överraskning värd namnet  
kan vara bättre än en tv, en swimmingpool eller en  
popcornmaskin.

Nu lägger också mamma huvudet på armarna och  
börjar låtsasgråta.

- Buhuuuu, gråter de ikapp.

Kajsa tittar på Alvin och ler. Det är inte första  
gången som mamma och pappa gråter krokodiltårar  
för att få som de vill.

Kajsa sätter fingret för munnen för att visa att hon  
och Alvin inte ska säga något mer på en stund. Ett bra  
tag sitter de så och väntar ut sina föräldrar.

Mamma och pappa snörvlar och gråter, axlarna  
skakar och snoret rinner, men då varken Kajsa eller  
Alvin säger något mer, tittar pappa till slut upp.

- Säg det då! stönar han.

- Men tro inte att vi kommer att bli glada, hulkar  
mamma. Bara en tvåtusentummare kan göra *mig* glad.



- Vi ska åka på semester! säger Alvin och ler med hela ansiktet.

Mamma och pappa tittar på Kajsa och Alvin med öppna munnar.

- Va? säger de samtidigt.
- Cykelsemester, förklarar Kajsa.
- Är ni inte kloka? stammar pappa fram till slut.
- Vi har ju semester, invänder mamma. Då ska man ju inte göra någonting!

Kajsa sätter fingret på en punkt på kartan.

- Hit, säger hon. Palletofta camping.

- Aldrig! säger mamma och lägger armarna i kors över bröstet.

- Du kan ta med din hängmatta om du vill, lockar Alvin.

- Och jag min gräsklippare? frågar pappa.

- Men, stora pappa, säger Kajsa. Det är väl klart att du inte kan ta med en gräsklippare på en cykelsemester.

Pappa lägger händerna för ansiktet och börjar låtsasgråta igen.

- Men ..., säger Kajsa lockande.

- Men, vad då? säger pappa utan att ta händerna från ansiktet.

- Men ..., du kan få smörja alla våra cyklar, fortsätter Kajsa. Ingen kan smörja vevhjul, lagerkullor och kuggaxlar som du.

- Vevaxlar, kullager och kugghjul, heter det, säger pappa argt och tar bort händerna från ansiktet.



Kajsa blinkar till Alvin som ler tillbaka.

- Vad säger ni? frågar Albin.

Mamma och pappa stirrar på varandra. Då ringer det på dörren.

Mamma och pappa kastar sig ut från köket för att vara den som öppnar. Hunden Truls ansluter i hallen och springer skällande efter dem.

Mamma knuffar till pappa så han ramlar in bland skorna under hatthyllan. På så sätt hinner hon först och kan öppna dörren.

Därutanför står grannarnas barn Ali och Fatima.

- Hej, säger Fatima.

- Vi ska åka på semester, säger Ali.

- Ska ni? frågar mamma.

- Vi tänkte bara säga hej då, säger Fatima

- Till Palletofta camping, säger Ali. Det ska bli jättekul.

Nu har pappa kravlat fram bland skorna.

- På cykelsemester?

- Näe, säger Ali och skrattar.

Han pekar med tummen över axeln. Ute på gatan står en jättestor husbil.



- Först ska vi hälsa på våra kusiner, men sedan blir det Palletofta camping, berättar Fatima.

Nu kommer Kajsa och Alvin för att se vad som händer. De kikar ut genom ytterdörren och ser att bakom ratten i husbilen sitter Ali och Fatimas mamma och vinkar. Deras pappa sitter bredvid och ser ut att trycka på några knappar.

- Wow, säger pappa Jansson. Vilken monsterbil!



- Och vet ni? säger Fatima glatt. Inne i bilen finns en jättestor tv.
  - Näe ..., stönar mamma.
  - Och en popcornmaskin, fyller Ali i.
  - Åhhhh, stönar Kajsa och Alvins pappa avundsjukt.
  - Så nu undrar vi, säger Ali, om ni kan vattna blommorna och ta hand om vår post när vi är borta?
  - Näe! Absolut *inte*, säger mamma bestämt.
- Ali och Fatima tittar förvånat på Kajsa och Alvins mamma.
- För vi ska också på semester, förstår ni, säger mamma och pappa Jansson nickar instämmande.

# - KAN NI INTE LÄSA?

På morgonen dagen efter fortsätter det vackra vädret. Cyklarna står nyoljade på garageuppfarten. Pappa har hållit på halva natten, oljat och smörjt. Mamma och pappa far nu ut och in ur huset med det sista som ska med.

- Tänk att vi fick med dem på cykelsemester! viskar Kajsa bakom handen. Det trodde jag aldrig, så lata som de är.

- När de fick höra att Yolmaz skulle dit, då ville de plötsligt, ler Alvin tillbaka.

Mamma och pappa kommer kånkande på ett par stora grejer.

- Nej, nej, nej! säger Alvin bestämt.



- Pappa, vad ska du med dammsugaren till? frågar Kajsa. Vi ska ju tälta!

- Och mamma, vi sa ju att du inte kan ta med tv:n, gå tillbaka med den, säger Alvin.

- Framåt march, soldater! skriker plötsligt Generalen. Han sitter i en cykelkärra som är kopplad bakom pappas cykel. Sin älskade bössa har han i knäet och på huvudet en hjälm från något gammalt krig.

Först hade pappa protesterat och undrat varför just han skulle ha Generalen på släp. Men då hade mamma upplyst honom om att Generalen faktiskt är just hans farfar och ingen annans.

När mamma och pappa har burit in tv:n och dammsugaren igen är de äntligen klara. Kajsa sätter Truls i cykelkorgen och tittar på kartan. Sedan pekar hon till höger.

- Ditåt!

Så trampar de iväg.

