



MUMIE- mysteriet

Martin Widmark
Helena Willis

BONNIER
CARLSEN



MUMIEN HAR VAKNAT

Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är Lasse och Maja.

De är bästa kompisar, även om Maja i dag blänger surt på Lasse.

–Tänk dig, Maja, säger Lasse oberörd av Majas blickar. I går var det skolavslutning och nu har vi ett helt sommarlov framför oss. Sola, bada och äta glass hela dagarna. Underbart!

Han lutar sig bakåt i stolen och drar ner kepsen över ögonen. Maja skrapar upp det sista i sin glassbägare.

Hon suckar tungt och tittar på Lasse.

Här sitter han och njuter av livet, men själv har hon tråkigt och är irriterad.

– Du borde tänka på alla skurkar och banditer i stället, som inte har sommarlov. Världen är full av bedragare och lurifaxar och här sitter vi och slevar i oss glass. Nu har flera månader gått sedan något spännande hände. Finns det något mer onödigt än en arbetslös detektiv? fråser Maja.

För det är så, att Lasse och Maja har en detektivbyrå ihop. Kontoret har de nere i Majas källare. Där har de allt de behöver för sina uppdrag. När det är vinter eller dåligt väder sitter de på kontoret i källaren och läser om olika brott i tjocka kriminalböcker.



CAFÉ Panini & Bernard

Italiensk
mass

Italien
glä



Men nu är det sommar och vackert väder.

– Jag går till kiosken och köper en tidning, säger hon.

Lasse mumlar något tillbaka under kepskärmen. Maja går tvärs över den sommartomma gatan till kiosken som ligger bredvid kyrkan.

En stund senare är stillheten bruten.

Maja kommer rusande över gatan och viftar med stadens tidning, Valleby-Bladet.



Gråsparvarna som pickar brödsmlor
under borden flaxar förskräckta sin väg.

– Titta, Lasse! Äntligen har det
hänt något, säger hon
med andan i halsen.



Lasse rätar på sig och tittar på tidningen som Maja lägger framför honom.

Tavelstöld på museet

Är det mumiens hämnd?

Den skräckslagne nattvakten Krister Lönn berättar för Valleby-Bladets reporter att han med egna ögon såg hur museets mumie vaknade på morgonen och gick runt inne på museet. När polisen kom till platsen upptäcktes att

museets mest värdefulla tavla hade stulits. Mumien stod dock på sin vanliga plats i sin kista.

Museet utlovar nu en belöning på 10 000 kr till den som bidrar till att tavlan återfinns.

Läs mer på sidan 10.

– Krister Lönn, utbrister Maja. Det är ju pappas golfkompis. Han och pappa brukar spela golf på eftermiddagarna.

Maja och Lasse skyndar sig att bläddra fram till sidan tio. Där kan de läsa att nattvakten bevakar det rum, där museets värdefullaste föremål finns.

Dörren till rummet låser han själv från insidan när han går på sitt pass. Krister Lönn började sitt arbete klockan åtta på kvällen och natten hade varit lugn. Men, fem minuter i nio på morgonen när han skulle gå hem, såg han plötsligt hur mumien rörde på sig och gick runt i rummet. Vettskrämd skyndade han sig att låsa upp dörren och springa uppför trapporna och in på museichefen, Barbro Palms rum. Där ringde han till henne och larmade även polisen.



Mumien har lämnat ett brev efter sig, står det sist i artikeln, men polisen vill inte berätta vad som står i brevet.

– Jag kommer ihåg, säger Lasse, när vi var på museet med vår klass. Då berättade vår lärare, att mumien, som just hade kommit från Egypten, är av kunglig släkt. Innanför tyglindorna ligger farao Ramses kusin. Kungen i det gamla Egypten kallades farao.

– Jag vet, stönar Maja. Jag var faktiskt också med på museet.

– En förbannelse vilar över mumien, fortsätter Lasse. Den person som stör mumiens sömn ska drabbas av stora problem i livet.

– Den där försvunna tavlan är säkert värd en miljon, säger Maja. Men kan

verkligen mumien ha vaknat? Kom, vi
springer till museet och ser om vi kan få
reda på något mer.



Vällebys Museum



Öppettider
Må stängt
Ti - Fr 9.30-17
Lö - Sö 9.30-17

21

Ett mystiskt försvinnande

När de kommer fram till museet, är där fullt med journalister och nyfikna människor. Lasse och Maja känner genast igen Barbro Palm, museichefen, som blir intervjuad av teve-nyheterna. De tränger sig närmare för att höra vad hon säger.

– ... nej, ingenting annat har försvunnit, säger hon.

– Vad står det i mumiens brev? frågar en reporter och sträcker fram mikrofonen.

