



# Hotell- mysteriet

Martin Widmark  
Helena Willis

**BONNIER  
CARLSEN**

# Familjen Åkerö



**Fru  
Åkerö**



**Herr  
Åkerö**



**Fröken  
Pomona**



**Ribston**

## Dan före doppardan

**V**arje år, dagen före julafton, gör nästan alla i den lilla staden Valleby samma sak. De äter julbord på stadshotellet. Köttbullar, skinka, sill och potatis, allt står framdukat på stora fat i den vackra matsalen.

Titta, där kommer ju Roland Svensson. Han är vaktmästare i kyrkan, men i dag är han som så många andra ledig, och ska äta julbord här på hotellet. Han tar av sin rock, halsduk och hatt och så borstar han av några snöflingor och sträcker kläderna över disken in till garderoben.

– God jul! farbror Svensson.



JUL-  
BORD  
12-19  
→



Roland Svensson tittar förvånat upp.  
Där i receptionen står någon han känner igen. Det är ju Lasse! En gång låg den här killen och spejade med kikare från Rolands kyrka. Han

sa att han kollade efter fåglar, men i själva verket löste han ett knepigt fall med diamanter som försvann från guldaffären tvärs över gatan.



– Nämen Lasse! Jobbar du här? Här finns väl inga sällsynta fåglar, skrattar Roland Svensson.

– Jag jobbar extra under jullovet och hjälper min farbror. Jag står mest i garderoben. Ibland springer jag ärenden och bär upp väskor till rummen och ibland står jag här i receptionen.

– Och din kamrat? Var det inte Maja hon hette? Jag läste allt om er i tidningen sedan.

– Maja är i köket. Hon skalar potatis och diskar.

– Så ni har inga nya spännande fall på gång?

Lasse skakar på huvudet.

– Nehej! Julbordet väntar, avslutar Roland Svensson. God jul och hälsa Maja, säger han och försvinner in mot den stora matsalen.

Lasse tittar efter Roland Svensson och tänker på Maja.

För Lasse och Maja är bästa kompisar. De går i samma klass i skolan och de har en detektivbyrå ihop: LasseMajas detektivbyrå. De har sitt kontor nere i Majas källare. Där har de allt de behöver för att speja och spana: kikare, kamera, speglar,



ficklampor och förstoringsglas. De har till och med en egen dator nuförtiden.

Lasse och Majas föräldrar känner också varandra och nu har de rest bort tillsammans ett par dagar. De kommer inte hem förrän dagen efter julafton.



Lasse och Maja har tjatat på var sitt håll för att få stanna kvar hemma:

– Vi måste sköta firman, sa Lasse.

–Vi ska installera datorn, hävdade Maja.

Till slut gick deras föräldrar med på att de skulle få stanna hemma. Julklapparna kunde de ju få när föräldrarna kom hem igen. Lasse och Maja skulle bo hos Lasses farbror Leif. Han jobbar på stadshotellet vid Stora torget och när han frågade om de ville hjälpa till lite på hotellet, svarade Lasse och Maja ja. Kanske kunde det hända något spännande?

–Hej Lasse! Har det hänt något?

Det är Maja som kommer förbi.





Hon har lunchrast och passar på att se sig omkring på hotellet.

– Nej, ingenting särskilt, svarar Lasse. Han ser att hon blir besviken. Maja letar alltid efter något intressant uppdrag till detektivbyrån.

– Hotelldirektören vill prata med oss klockan fyra på sitt kontor, säger Maja. Han ska berätta om julfirandet och så kommer det visst en mycket speciell familj hit till hotellet i morgon.

– OK, svarar Lasse. Vi ses där.  
Maja strosar vidare.