



LasseMajas
Detektivbyrå

Simborgar- mysteriet

Martin Widmark
Helena Willis

BONNIER
CARLSEN

Personerna:



Maja



Lasse



Polismästaren



Ellen Asp
kassörska



Katja
Badvakt



Rune Andersson
Receptionist



Råcke Bolinder
Simhoppare



maskerad man

omklädning
DAMER

omklädning
HERRAR

kassa

Pris-
lista

25
25
40
55
45
60
70
22
10



Det stora julsimmet

-God jul, säger Maja och betalar.

Det är dagen efter julafton och Lasse och Maja är i simhallen.

Ute på Hospitalgatan vräker snön ner.

– God jul, säger Lasse också.

– Tack detsamma, svarar kvinnan i kassan.

Hon tar emot Majas pengar. Det är fullt av folk i entrén. De borstar av snön från hattar och mössor när de kommer in. Det verkar som att hela Valleby vill vara med på det Stora julsimmet.

– Vi behöver hyra ett skåp också, säger Lasse. Ett värdeskåp. Vi kan dela.

Kvinnan i kassan tar betalt och ger en nyckel till Lasse. Maja ser att det sitter en

massa bilder uppsatta på glaset till kassan.

– Vem är gubben på bilderna? frågar

Maja.

– Gubben? frågar kvinnan.

– Ja, han i simbyxor.

– Jasså han! Han heter Racke Bolinder, säger kvinnan och ler. Och han är min-sann ingen gubbe.

Lasse och Maja förstår att kassörskan tycker mycket om mannen på bilderna.

– Titta, säger hon. Jag har hans autograf.

Hon pekar på en bild som sitter på glaset. På bilden kan Lasse och Maja se en man med stora mustascher. Han står på en trampolin och spänner sina muskler.

Till Ellen Asp, står det på bilden. Varma hälsningar, Racke Bolinder.

– Är han simhoppare? frågar Maja.

Ellen i kassan nickar.



- Række har hoppat i de olympiska spelen.
- Oj, säger Lasse. Då måste han vara duktig.
- Han kommer faktiskt hit i dag! säger Ellen och slår ihop sina händer.

– Kommer han till Valleby? frågar Maja.

– Ja! jublar Ellen.

Dörren bredvid kassan öppnas.

PERSONALRUM står det på en skylt på dörren. Badvakten Katja kommer ut. Hon har lärt väldigt många i Valleby att simma.

Lasse frågar Ellen:

– Men varför kommer Racke till Valleby?

Badvakten Katja hör Lasses fråga.

– Ja, det kan man verkligen fråga sig, fnyser hon. Vad har han här att göra?

– Han ska ha en uppvisning, säger Ellen. En simhopp-uppvisning. Och det vill jag inte missa för någonting i världen!

Plötsligt känner Lasse hur någon knuffar honom i ryggen. Han vänder sig förvånat om. Där bakom står den alltid lika sure Rune Andersson, receptionisten på hotellet.



Kom
och se!

Räcke Bolinder
Simhoppssuppväsning
vällebybadet
25 december kl 14



– Ska ni stå här hela dagen, eller? frågar Rune. Vi är många som vill in till julsimmet.

Lasse och Maja går till värdeskåpen bredvid kassan. De låser in sina plånböcker och telefoner.

– Ska du, eller jag, ta hand om nyckeln? frågar Maja.

– Den kan jag ta hand om, säger Lasse.

– Men tappa den inte, säger Maja. Min telefon är nästan ny.

– Det skulle inte vara så farligt, säger plötsligt badvakten Katja alldeles bakom dem. Vi har en extranyckel i personalrummet.

Då flyger dörren upp ut mot Hospitalgatan. Lasse och Maja snurrar runt. I dörren står en nästan naken man med en mask för ansiktet.



klara ... Fäääärdiga ...

Mannen i dörren har ett par sandaler på fötterna. Ingen kan se hans ansikte bakom totemasken. Stora snöflingor yr in i entrén.

Det blir alldeles tyst.

– Vem är det där? viskar Maja till Lasse.

Lasse skakar på huvudet. Det går inte att känna igen den maskerade mannen.

– Finns här några snälla barn? frågar han med en pipig röst.

Han bär på en säck och har ett par blåa badbyxor med gula kors på. Han upprepar sin fråga:

– *Finns* här några snälla barn?

– Jag är snäll, mumlar en flicka modigt bredvid Maja. Men fryser du inte?